

Zendingsworkshop 2017: 'Inspiratie voor Gemeente-zijn Nu'

door broeder Jelle Waringa, voorganger van Nijkleaster, Jorwert

Een impressie

Nu onze gemeentes kleiner worden en de financiën vaak teruglopen, neemt bij velen de behoefte toe aan bezinning op wat gemeente-zijn eigenlijk is. Hoe kunnen we nieuwe inspiratie opdoen om gemeente te zijn in deze tijd met haar eigen vragen en behoeftes? De Doopsgezinde Zending organiseerde voorafgaande aan haar algemene ledenvergadering een workshop over dit onderwerp.

We waren heel blij dat broeder Jelle Waringa, ouderenpastor in de doopsgezinde gemeentes Joure, Sneek en Bolsward en zeer nauw betrokken bij Nijkleaster in Jorwert, Friesland, ons wilde laten ervaren en wilde vertellen over wat Nijkleaster in de loop der jaren voor velen en zeker voor hemzelf is gaan betekenen.

We begonnen de dag met een kort ochtendgebed volgens de liturgie van Nijkleaster. Opvallend was de eenvoudige liturgie. Een liturgie die eigenlijk in al de jaren dat Nijkleaster nu bestaat niet gewijzigd is: vaste liederen, lezing van een psalm of een andere tekst, lezing van een bijbeltekst en centraal een echte stilte. Het gebed wordt afgesloten met het zingen van het Onze Vader in het Fries.

Bij de viering van vandaag was gekozen voor een tekst van Erik Borgman, waarin hij zich afvraagt of we, nu gemeentes kleiner worden, we niet gewoon terug moeten naar hoe het ooit begon. Dat betekent heel eenvoudig: samen Psalmen lezen, 2 aan 2, tegenover elkaar, beurtelings een vers. 2 personen zijn dan genoeg, want "waar 2 of 3 in Mijn naam bijeen zijn..."

Een wat langere stilte kan onwennig en ongemakkelijk zijn. Je kunt er rustig maar ook heel onrustig van worden. Het kan iets met je doen maar misschien ook helemaal niet. "Dit alles mag er zijn," stelde Jelle ons gerust. Laat het maar gebeuren, er hoeft niets. Kijk wat het met je doet."

Tenslotte werd genoemd dat het zingen van liederen in de streek (moeders-)taal van de aanwezigen maakt dat een lied je nog dieper kan raken.

De vraag dient zich natuurlijk aan hoe het komt dat velen binnen, maar zeker ook buiten de christelijke gemeentes deze plek als inspiratieplek zijn gaan ervaren.-Wat zijn dan de waardevolle elementen van Nijkleaster? "Stilte, bezinning, verbinding" zijn drie kernbegrippen die bij alle door en rond Nijkleaster georganiseerde activiteiten een centrale rol spelen. Niet omdat dit van te voren bedacht is, nee, omdat blijkt dat dat is wat mensen hier zoeken en vinden, wat mensen nodig hebben. "We willen zijn als een beschermende dijk tegen alles wat uit de wereld op ons afkomt, want dat is tegenwoordig erg veel.", vertelt Jelle. " Nijkleaster wil mensen rust bieden, stilte, een veilige plek, een plek om even "bij te komen" van die wereld. Zoals Friese monniken vroeger de dijken bouwden die Friesland beschermden tegen de zee, zo willen wij een dijk zijn die beschermt tegen de zee van de maatschappij, de golven van informatie, prikkels en verwachtingen die onze maatschappij van alle kanten wil overspoelen. Als we niet oppassen verdrinken mensen daarin."

Maar niet alleen stilte, bezinning en verbinding zijn centrale begrippen, ook "hoofd, hart& handen": hoofd in de woorden, het hart in het geraakt worden en je laten raken door de sfeer, de plek, de liederen, en handen in breedste zin van het woord, in de zin van "beweging, beleven, fysiek iets doen". Na de dienst in Jorwert gaat men bijv. samen wandelen. Een deel van de wandeling gebeurt in stilte, een deel geeft ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over wat de gelezen tekst al of niet met je deed. Invalshoek is dan dat "wij de tekst niet hoeven te begrijpen, de tekst begrijpt ons"(Erik Borgman). Kijk maar eens naar jouw leven, waar loop je tegenaan? Wat vindt jij moeilijk? En zijn daar misschien verhalen over te vinden in de Bijbel? Net andersom dus dan we gewend zijn. Dit delen is trouwens niet verplicht: wil je liever in stilte verder wandelen dan is dat ook prima. Het gaat erom wat jij nodig hebt op dit moment, wat jou goed doet.

Zo verbindt het geheel van de ochtend in Jorwert (dienst, wandeling, stilte, gesprek enz) mensen met elkaar en met het spirituele, met God.

(Meer info over Nijkleaster vindt U op www.nijkleaster.frl. Een inspirerend filmpje is te vinden op youtube: : https://www.youtube.com/watch?v=3qJMyo_8oDs)

Na het voedende begin van deze dag besloten we de morgen met gesprek. Dit gebeurde aan de hand van stellingen die een bewerking waren van de zeven ijkpunten van een "gezonde gemeente". De stellingen waren ontleend aan het "Handboek gezonde Gemeente" van Robert Warren. Uit onderzoek bleek dat een gezonde gemeente

- bewogen is door het geloof
- zich naar buiten richt
- zoekt naar wat God wil
- zich realiseert dat aan verandering en groei kosten gebonden zijn
- zich gedraagt als een gemeenschap
- ruimte maakt voor allen
- een paar dingen doet en die dan goed doet

De vraag die gesteld werd was: "Kies uit deze 7 punten er eens eentje waarin jij vindt dat jouw gemeente sterk is en eentje waarvan jij vindt dat die in jouw gemeente meer aandacht verdient." We gingen in gesprek in groepjes van 3, en sloten af in een kring waarin een en ander nog eens kort werd verwoord. Het was inspirerend om zo met elkaar in gesprek te zijn!

De ochtend werd afgesloten met een goed verzorgde, eenvoudige lunch, gevolgd door de ALV. Al met al een mooie, verbindende dag!

Nanja ter Brake