

Gemeente-zijn Nu: stilte, bezinning en verbinding

Op zaterdagochtend 8 april namen Yvonne v/d Vijver en ik deel aan een workshop 'inspiratie voor Gemeente-zijn Nu' die georganiseerd werd door de Doopsgezinde zending. De workshop was prikkelend. Centrale vraag: hoe kan onze gemeente een inspiratieplek blijven of worden in deze tijd?

Allereerst horen we over het voorbeeld Nijkleaster. Jelle Waringa, doopsgezind ouderenpastor in Friesland en voorganger in Nijkleaster vertelt over het sinds 2009 bestaande experiment (initiatief van de PKN): een monastieke gemeenschap in oprichting in de oude Radboudkerk in het Friese dorpje Jorwert. Nijkleaster heeft de ambitie om een 'klooster nieuwe stijl' te zijn, een plek waar mensen op adem kunnen komen, om je hoofd leeg te maken en te luisteren naar een tekst, te zingen en vooral om ruimte te geven aan stilte. Dat lijkt modieus, maar grijpt terug op oude tradities van de allereerste monniken, de woestijnvaders. Iedere woensdagochtend is er een viering met een vaste liturgie gevolgd door een wandeling. Er zijn maandelijks weekendactiviteiten die druk bezocht worden, er komen mensen op af vanuit heel Nederland uit iedere traditie. In alle vieringen en activiteiten komen drie pijlers aanbod: stilte, bezinning en verbinding. Deze elementen zijn niet zo maar gekozen, maar sluiten aan bij andere tradities zoals die van Iona en Taizé en bij een manier van kerk-zijn die past bij bewust leven, met ruimte voor God, voor wie je zelf ten diepste bent en voor elkaar.

Na deze inspirerende inleiding gaan we met elkaar in gesprek. Op basis van de zeven ijkpunten uit het 'Handboek gezonde gemeente' door Robert Warren, bespreken we met elkaar wat op basis van ons eigen inzicht een sterk ijkpunt is in de eigen gemeente en wat wellicht nog sterker kan, oftewel meer aandacht behoeft. Over welke ijkpunten gaat het? Een gezonde gemeente is 1) bewogen door het geloof, 2) richt zich naar buiten, 3) zoekt naar wat God wil, 4) realiseert zich de kosten van verandering en groei, 5) gedraagt zich als gemeenschap, 6) maakt ruimte voor allen, 7) doet een paar dingen en doet die goed. Ik blijf hangen bij ijkpunt 3: **zoekt naar wat God wil** - *de gemeente bezint zich geregeld op de vraag wat God van ons vraagt. Het gaat om bezinning op roeping, visie en missie van de gemeente, om de identiteit van de gemeente en niet puur om wat er gedaan moet worden.* Dit ijkpunt mag voor mij in onze gemeente sterker aandacht krijgen. In het vele doen (veel vergaderen, veel geregeld, veel geschrijf van notulen), mis ik soms waar het voor mij persoonlijk om gaat: God en Zijn vraag aan ons.

In het zoeken naar andere vormen van gemeente-zijn, zijn we binnen onze DoRe gemeente afgelopen seizoen gestart met activiteiten rondom stilte en bezinning. Zo zijn er vesperdiensten en meditatieavonden. Volgend seizoen, na de zomer gaan we daar in ieder geval mee verder. En wie weet wat er nog meer uit deze inspirerende workshop zal voortkomen. Wordt vervolgd!

Meer informatie over Nijkleaster is te vinden op nijkleaster.frl.

Drieke de Jong